

Nieuwsbrief van de Vrienden | Juni 2024

Terugblik op de heropening en expo *Ridders van het Gulden Vlies*

Op 21 februari kregen wij als vrienden van het museum een voorproefje van de feestelijke heropening van het Hof van Busleyden, een dag later. Wij konden de nieuwe opstelling met geregelde knipoogjes naar de actualiteit bewonderen en kregen daarbij uitleg van Hannah Thijs, hoofd Collectie en Tentoonstellingen. Zo zetten in de openingszaal de twee op heden en verleden gerichte bollen de nieuwe toon.

Toppunt was natuurlijk de expo *Ridders van het Gulden Vlies* in het souterrain waar je zittend kon genieten van de gouden praal der wapenschilden. De achtergrond van de Orde van het Gulden Vlies werd zichtbaar in de ruimten ernaast. Er hing onder veel meer een mooi portret van de kanselier der Orde, de rechtsgeleerde Fries Viglius, die nota bene zelf niet van adel was. Moderne kunst gaf actuele accenten aan en correcties op zaken zoals de strikt op mannen gerichte samenleving van toen.





In de koffiebar van het heringerichte Schipke konden wij nog nagenieten van al dit moois, dat weer vrij toegankelijk is voor de vrienden. Met dank aan de gastvrije museumstaf van Kristl, Hannah, Mars en collega's!

Rogier Chorus